

κοινή γνώμη υπέρ της Νέας Δημοκρατίας

και, βεβαίως, είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τη δεύτερη θητεία του. Από εκεί και πέρα, απομένει και οι άλλες πολιτικές δυνάμεις και ιδίως η αξιωματική αντιπολίτευση, δηλαδή το ΠΑΣΟΚ, να ξεκαθαρίσει τη θέση του».

«Ποιος είναι ο πάχος που έχει θέσει η Νέα Δημοκρατία, εν όψει των ευρωεκλογών του Ιουνίου; «Το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».

«Ο Λευτέρης Ζαγορίνης άνοιξε την προηγούμενη Δευτέρα, εκ νέου, το μείζον ζήτημα της ψήφου των αποδήμων. Ο πρωθυπουργός το έχει χαρακτηρίσει «κρέος» Δημοκρατίας. Ποιοι είναι αυτοί που δεν έχουν κάνει το «κρέος» τους μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα το θέμα να έχει κολήσει;

«Μα είναι σαφές. Ψηφίσαμε, κατά την προτελευταία Αναθεώρηση του Συντάγματος, διάταξη για τη δυνατότητα των αποδήμων να μετέξουν στην πολιτική ζωή της χώρας ισότιμα με τους πολίτες οι οποίοι ζουν στην Ελλάδα. Το ΠΑΣΟΚ, όσο ήταν κυβέρνηση, όχι μόνο δεν ψήφισε τον εκτελεστικό νόμο, αλλά και δεν ανέλαβε καμία σχετική πρωτοβουλία. Εμείς, από την πλευρά μας, προσπαθήσαμε να φέρουμε στη Βουλή προς ψήφιση, ύστερα από ευρεία διαβούλευση, τον εκτελεστικό νόμο, ο οποίος έχει την ιδιομορφία ότι απαιτεί, για την ψήφισή του, αυξημένη πλειοψηφία, δηλαδή την πλειοψηφία των 2/3 των βουλευτών.

Όμως, ιδίως το ΠΑΣΟΚ ακολούθησε μία αρνητική τακτική με έντονα μικροκομματικό χαρακτήρα, τσιπίζοντας συστηματικά όλες τις προτάσεις που κάναμε. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για το γεγονός ότι μία διάταξη του Συντάγματος, η οποία ψηφίστηκε από το μεγαλύτερο αριθμό των βουλευτών και την οποία είχε εισηγηθεί και το ίδιο το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση, παραμένει ανενεργός.

Κι αυτό το τονίζω για μια ακόμα φορά, το κάνει το ΠΑΣΟΚ καθαρά για μικροκομματικούς λόγους. Άρα, αν το θέμα της ψήφου των αποδήμων παραμένει ακόμα εκκρεμές, αυτό οφείλεται αποκλειστικά στο ΠΑΣΟΚ. Και δική του θα είναι η ευθύνη, αν δεν ψηφιστεί ο σχετικός νόμος».

«Για ποιο λόγο «πάγωσε» ο «Καποδίστριας 2»; Ήταν καταλυτικές οι αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών;

«Πρώτα πρώτα, η Διοικητική Μεταρρύθμιση για τη δημιουργία λιγότερων και ισχυρότερων δήμων δεν έχει παγώσει. Απλώς και μόνον, η οικονομική κρίση, η οποία έχει επέλθει, δεν επέτρεψε να επιτύχουμε την ενίσχυση των οικονομικών πόρων της Τοπικής Αυτο-

διοίκησης στο βαθμό εκείνο ο οποίος ήταν απαραίτητος για να ευοδοθεί η Διοικητική Μεταρρύθμιση.

Γιατί όπως έχω πει επανειλημμένα, η Διοικητική Μεταρρύθμιση πρέπει να στηριχθεί προηγουμένως σε σταθερές οικονομικές και θεσμικές αντιρρδεις, ώστε οι νέοι ισχυρότεροι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης να είναι βιώσιμοι και να μπορέσουν να ασκήσουν αποτελεσματικά τις αρμοδιότητές τους.

Έχω ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι δεν πρόκειται να ακολουθήσω την τακτική του ΠΑΣΟΚ, το 1998, όταν προχώρησε στον «Καποδίστρια», χωρίς όμως να έχει διασφαλίσει τις αναγκαίες προϋποθέσεις, και ιδίως τις οικονομικές, οι οποίες θα επέτρεπαν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να ασκήσει αποτελεσματικά τις αρμοδιότητές της. Εξ ου και βρέθηκε σε οικονομική κατάρρευση, από την οποία μπόρεσε να ανορθωθεί χάρη στην πολιτική που ακολουθήσαμε από το 2004, και ιδίως χάρη στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ».

Επομένως το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε στάση αναμονής, με την επίτευξη άλλωστε και της ίδιας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεν έχει καμία σχέση με τις φημιολογούμενες αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών. Γιατί, πέραν όλων των άλλων, έχουμε αποδείξει ότι δεν υπολογίζουμε το πολιτικό κόστος μπροστά σε μεγάλα πολιτικά θέματα.

Γ' αυτό συμφωνήσαμε με την ΚΕΔΚΕ και την ΕΝΑΕ να περιμένουμε ως το Μάρτιο για να επανεξετάσουμε την κατάσταση που θα έχει διαμορφωθεί και τις διαστάσεις της οικονομικής κρίσης. Γιατί, επαναλαμβάνω, πρώτα θα εξασφαλίσουμε τις σταθερές οικονομικές βάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ύστερα θα εφαρμόσουμε τη Διοικητική Μεταρρύθμιση, ώστε να στηριχθεί πάνω σ' αυτές και να πετύχει».

«Τι πρέπει να κάνει η Νέα Δημοκρατία για να αναστρέψει το κλίμα των δημοσκοπήσεων;

«Η Νέα Δημοκρατία - και κυρίως η κυβέρνηση - πρέπει να συνεχίσουν τη μεθοδική και συστηματική δουλειά σε όλους τους τομείς του κυβερνητικού έργου. Και να εξακολουθήσουν να δουλεύουν με βασικό άξονα την κοινωνική θεώρηση, ιδίως στα θέματα της οικονομικής πολιτικής και της διαχείρισης της οικονομικής κρίσης, με την ίδια υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα, η οποία επέτρεψε στη χώρα να έχει υποστεί λιγότερους κλυδωνισμούς από άλλες, οικονομικά ισχυρότερες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτήν, άλλωστε, τη σαφή εντολή της έδωσε πριν από ενάμιση χρόνο ο ελληνικός λαός. Και όπως βλέπετε, ύστερα και από τα μέτρα που έχουν ληφθεί, η εικόνα των δημοσκοπήσεων έχει ήδη αρχίσει να αναστρέφεται».

Το υπουργείο Εσωτερικών οφείλει να είναι πάντα έτοιμο για εκλογές

«Είναι έτοιμος ο κρατικός μηχανισμός για το ενδεχόμενο πρόωρης προσηφγής στις κάλπες;

«Απόλυτα - και μην παρεξηγηθώ σ' αυτό, θα το εξηγήσω στη συνέχεια - ότι το υπουργείο Εσωτερικών πάντα είναι έτοιμο - και οφείλει να είναι έτοιμο - για εκλογές».

«Άλλωστε, τα μέτρα που πήραμε μετά το 2004 και, κυρίως, η ολοκλήρωση του Εθνικού Δημοτολογίου και η εν γένει προώθηση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησής μας έχουν επιτρέψει να κάνουμε οπτεζιπότε εκλογές και μάλιστα με τον πλέον διαφανή και οργανωμένο τρόπο».

Και, κυρίως, με τρόπο ο οποίος εξυπηρετεί τον πολίτη για να μην ταλαιπωρείται, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, ακόμη και στις εκλογές του 2004.

Αυτό όμως σε καμιά περίπτωση δεν σημαίνει ότι θα γίνουν πρόωρες εκλογές. Άρα, ο κρατικός μηχανισμός είναι έτοιμος όπως οφείλει για κάθε ενδεχόμενο, πλην όμως δεν υπάρχει θέμα πρόωρων εκλογών».



Απολύτως οριοθετημένο το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων

«Ισχυρίζονται πολλοί ότι οι σχέσεις σας με τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Δημόσιας Τάξης, Χρήστο Μαρκογιαννάκη, δεν είναι και οι καλύτερες δυνατές. Το συνδέουν, δε, με το γεγονός ότι, δύο μόλις ημέρες μετά τον ανασχηματισμό, πέρασατε και οι δύο το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου, για να συναντήσετε τον πρωθυπουργό. Τι απαντάτε; Ποιος έχει τελικά την πολιτική ευθύνη στα θέματα της Δημόσιας Τάξης; «Έχω συνηθίσει τη σπερμιολογία. Είναι κρέος ενός πολιτικού να δέχεται κριτική, να δέχεται ακόμη και την παραπληροφόρηση. Όμως η αλήθεια είναι πολύ διαφορετική. Οι σχέσεις μου με τον κ. Μαρκογιαννάκη είναι απόλυτα αρμονικές, το δε πλαίσιο των αρμοδιοτήτων είναι απόλυτα οριοθετημένο. Υπάρχει το ενιαίο υπουργείο Εσωτερικών και ο υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος καθορίζει τη γενικότερη πολιτική του υπουργείου. Και επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι το γεγονός ότι υπάρχει ενιαίο υπουργείο Εσωτερικών είναι ένα μεγάλο κεκτημένο το οποίο, σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να θιγεί».

Το απέδειξαν η αποτελεσματικότητα και της ΕΛ.ΑΣ. και του Πυροσβεστικού Σώματος. Κατά τα λοιπά, στο θέμα των αρμοδιοτήτων, επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά ότι ο κ. Μαρκογιαννάκης είναι αναπληρωτής υπουργός, αρμόδιος για θέματα Δημόσιας Τάξης, ο οποίος μετέχει και στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Και αυτό έγινε για να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα θέματα Δημόσιας Τάξης τα οποία είναι ζέοντα αυτή τη στιγμή. Άρα, δεν υπάρχει θέμα αρμοδιοτήτων. Η γενική πολιτική καθορίζεται από τον υπουργό και τα θέματα τα οποία σχετίζονται με την εφαρμογή της πολιτικής αυτής στον τομέα της Δημόσιας Τάξης ανήκουν στον αναπληρωτή υπουργό».

Η ελληνική οικονομία αντέχει τις συνέπειες της παγκόσμιας κρίσης

«Ισχυρίζονται ορισμένοι ότι ο Γιόργος Αλογοσκούφης έπαιξε το ρόλο της «Ιφριγένειας» στον τελευταίο ανασχηματισμό. Τελικά, ήταν εσφαλμένη η οικονομική πολιτική που ακολουθήσατε; «Μα η πολιτική που ακολούθησε ο κ. Αλογοσκούφης ήταν πολιτική της κυβέρνησης. Ποτέ ο κ. Αλογοσκούφης δεν έκανε κάτι το οποίο ήταν

προσωπική του επιλογή. Και η πολιτική που ακολούθησε ήταν και σωστή και πετυχημένη».

Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία αντέχει τις συνέπειες της παγκόσμιας κρίσης πολύ περισσότερο από άλλες χώρες που φαίνονται, τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγο καιρό, ισχυρότερες από την Ελλάδα».