

Χαιρετισμός του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα, κατά την αποφοίτηση των σπουδαστών της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας, εκπαιδευτικής σειράς 2017-2018

«Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στην τελετή αποφοίτησης και απονομής μεταπτυχιακών διπλωμάτων στους σπουδαστές της 21^{ης} εκπαιδευτικής σειράς της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. Ευχαριστώ, ιδιαίτερω, τους προσκεκλημένους μας, που τιμούν με την παρουσία τους την εκδήλωσή μας.

Μια εκδήλωση που για εμάς, όσοι υπηρετούμε στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και για εκείνους που αντιλαμβάνονται τις πραγματικές απαιτήσεις ασφάλειας στη σύγχρονη εποχή, πέραν του τυπικού της χαρακτήρα, εμπεριέχει και νοηματοδοτεί στοιχεία και παραμέτρους περισσότερο σύνθετες και αναμφίβολα ουσιώδεις.

Γιατί, μία, έστω και συνοπτική, θεώρηση των κοινωνικοπολιτικών διαμορφώσεων σε παγκόσμιο επίπεδο και των συνεπειών που παράγουν σε διακρατικό, ευρύτερο διεθνές, μοιραία δε και σε ενδοκρατικό περιβάλλον, οδηγεί αναπόφευκτα στην αντικειμενική διαπίστωση πως οι συντελούμενες δραστικές ανακατανομές πόρων και καταμερισμοί ρόλων, στο πλαίσιο των αλληλοσυγκρουόμενων κυριαρχικών αντιλήψεων των παραδοσιακών και των νεοπαγών ηγεμονικών δυνάμεων του πλανήτη, σε συνδυασμό με την ποιοτική, ιδίως, διαφοροποίηση και το διεθνικό, κατά βάση, χαρακτήρα του οργανωμένου εγκλήματος, επηρεάζουν σημαντικά έως καθοριστικά τα συστήματα, τις ανάγκες και συναφώς τις απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας των πολιτών οποιασδήποτε χώρας, οποιασδήποτε κοινωνίας.

Υπό την έννοια αυτή, η αποφοίτηση από τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας δε σημαίνει, απλώς, την προσθήκη ενός ακόμη τίτλου σπουδών, ενός ακόμη τυπικού προσόντος, στο βιογραφικό κάθε σπουδαστή-αποφοίτου.

Η αποφοίτηση από τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας σημαίνει, πρακτικά και ουσιαστικά, την προσθήκη νέων, βασικών, ενεργών στελεχών στο ευρύτερο σύστημα ανταπόκρισης της οργανωμένης Πολιτείας στις πραγματικές απαιτήσεις ασφάλειας και υπεράσπισης των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη λειτουργία της και ορίζουν το πλαίσιο των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων των πολιτών της.

Σημαίνει την ουσιαστική ενίσχυση των δυνατοτήτων του οργανωμένου Κράτους να σχεδιάζει και να εφαρμόζει σύγχρονα, ολοκληρωμένα σχέδια πολιτικών και στρατηγικών εθνικής ασφάλειας.

Γιατί, η αποστολή της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας, ως φορέας επιμόρφωσης ανώτερων κρατικών στελεχών σε θέματα εθνικής ασφάλειας, αυτήν ακριβώς τη στόχευση έχει, αυτόν το σκοπό εξυπηρετεί.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι – εν στενή και εν ευρεία έννοια – απόφοιτοι της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας!

Γνωρίζετε και βιώνετε, όπως γνωρίζουμε και βιώνουμε όλοι, τις συνέπειες – θετικές και αρνητικές – της σύγχρονης εποχής:

- με την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας, αλλά και τη διαχρονική ανισότητα στην ανάπτυξη, κρατών, κοινωνιών και ατόμων,
- με τη διαρκή επίκληση των αρχών του διεθνούς δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου, αλλά και την απροθυμία, ίσως, κάποιων δυνάμεων να συμβάλλουν ουσιαστικά στην εδραίωση της παγκόσμιας ειρήνης και στην άμβλυνση των ανισοτήτων στον κόσμο,
- με τη φιλανθρωπική διάθεση πλουσίων, ισχυρών ή ουδέτερων, γεωστρατηγικών χωρών προς τους πρόσφυγες – μετανάστες να εξαντλείται μόνον σε οικονομικές παροχές αλλά και σε συνεχείς και αυστηρές κριτικές και απαιτήσεις προς τις χώρες πρώτης υποδοχής,
- με την αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών και των κοινωνιών τους να μην αποτελεί στοιχειώδες δεδομένο αλλά βασικό ζητούμενο,
- με τις τάσεις, τις εντάσεις και τα προβλήματα μεταξύ κρατών, κοινωνιών και ανθρώπων να εντείνονται και να οξύνονται,
- με την ασφάλεια, την κοινωνική γαλήνη και ομαλότητα, το σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και την προστασία από το έγκλημα και την αδικοπραγία, να αποκτούν συνεχώς μεγαλύτερη βαρύτητα στο πλαίσιο των αναγκών και των απαιτήσεων της κοινωνίας και των πολιτών.

Γνωρίζετε, επίσης, κατανοείτε, συναισθάνεστε και ασφαλώς ενστερνίζεστε την άποψη πως την απαίτηση αυτή οφείλετε, οφείλουμε, να την αποκωδικοποιούμε στη συνείδηση μας, να την αντιλαμβανόμαστε ως χρέος προς την κοινωνία, τους πολίτες, τον ίδιο μας τον εαυτό και να εκπληρώνουμε το χρέος αυτό μέσω του μόχθου μας, του έργου μας, της προσπάθειάς μας.

Μιας συλλογικής προσπάθειας που έχετε πλέον την ευθύνη, την υποχρέωση να αναβαθμίσετε. Αξιοποιώντας δημιουργικά τα γνωστικά εφόδια που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια της φοίτησής σας στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας. Διευρύνοντας τη σκέψη, τους προβληματισμούς και τις επιλογές σας. Προσθέτοντας στην επαγγελματική σας εμπειρία και γνώση, στοιχεία ανώτερης επιτελικής σκέψης και δημιουργικής στρατηγικής, βασισμένα στην πληρέστερη προσέγγιση και κατανόηση των πραγματικών κοινωνικοπολιτικών και οικονομικών δεδομένων, των γεωστρατηγικών μεταβολών και των σύγχρονων προκλήσεων ασφάλειας, σε εθνικό, περιφερειακό και ευρύτερο διεθνές επίπεδο. Διαμορφώνοντας, καταρχήν μεταξύ σας και διαχέοντας στη συνέχεια, μέσω συμπράξεων και συνεργασιών, μια κοινή αντίληψη, αναφορικά με την ορθολογική οπτική υπό την οποία οφείλουμε να αντιλαμβανόμαστε το μείζον ζήτημα της ασφάλειας και τις επιλογές μας σε ότι αφορά στους τρόπους και τα μέσα αντίδρασης στις σύγχρονες απειλές.

Είμαι βέβαιος, πως το χρονικό διάστημα της φοίτησής σας στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας αξιοποιήθηκε δημιουργικά.

Είμαι σίγουρος πως το εξαιρετικό διδακτικό προσωπικό της Σχολής, σας προσέφερε υψηλής ποιότητας γνώσεις, ικανές να διευρύνουν όχι μόνον την επαγγελματική σας επάρκεια αλλά και τη γενικότερη οπτική και αντίληψη σας, αναφορικά με τους βασικούς παράγοντες που επιδρούν, επηρεάζουν και διαμορφώνουν την κοινωνική πραγματικότητα και ως εκ τούτου το επίπεδο ασφαλείας του ανθρώπου στο σύγχρονο πολυσχιδές και ευμετάβλητο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

Είμαι, τέλος, βέβαιος πως η Σχολή Εθνικής Ασφάλειας συνέχισε κι εφέτος το σημαντικό της έργο, υπερασπιζόμενη με επιτυχία την εδραιωμένη θέση, την αξιοπιστία και την εκπαιδευτική της προσφορά. Μια προσφορά που προβλέπεται όχι μόνο να συνεχιστεί αλλά και να ενισχυθεί περαιτέρω το αμέσως προσεχές διάστημα, καθώς η ουσιαστική αναβάθμιση γενικά του αστυνομικού εκπαιδευτικού συστήματος, συνεπώς και της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας, αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για τον Τομέα Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη του Υπουργείου Εσωτερικών και για την Ελληνική Αστυνομία.

Επιτρέψτε μου, ολοκληρώνοντας αυτές τις λίγες σκέψεις που έχω τη χαρά να μοιράζομαι μαζί σας:

- να συγχαρώ για την ευδόκιμη αποφοίτησή τους, τους τριάντα δύο (32) αποφοιτούντες της 21^{ης} Εκπαιδευτικής Σειράς της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας (τις /τους συναδέλφους της Ελληνικής Αστυνομίας, του Στρατού Ξηράς, του Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και της Κυπριακής Αστυνομίας, καθώς και τους αποφοιτούντες πολιτικούς υπαλλήλους) και να τους ευχηθώ, καλή συνέχεια στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία, καθώς και στην προσωπική και οικογενειακή τους ζωή,

- να ευχαριστήσω τους Αρχηγούς του Γενικού Επιτελείου Στρατού, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής καθώς και τους Προϊσταμένους των αποφοιτούντων πολιτικών υπαλλήλων για την απόφασή τους να εμπιστευτούν για ακόμη μία εκπαιδευτική περίοδο τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας για την επιμόρφωση σημαντικών στελεχών τους,

- να ευχαριστήσω την εκπρόσωπο του Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα - η οποία τιμά με την παρουσία της την εκδήλωσή μας - και μέσω υμών την Κυπριακή Δημοκρατία και την Αστυνομία της Κύπρου, για το άριστο επίπεδο συνεργασίας των χωρών μας στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται και από την παρουσία τριών (3) Κυπρίων συναδέλφων μεταξύ των αποφοιτούντων, σήμερα, σπουδαστών της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας της Ελληνικής Αστυνομίας,

- να ευχαριστήσω και να συγχαρώ, επίσης, τους καταξιωμένους καθηγητές, τους επιφανείς διαλέκτες και το προσωπικό της Σχολής για την προσπάθεια που κατέβαλαν και το σημαντικό έργο που, καθένας από την πλευρά του, παρείχαν στην επιτυχή ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας,

- να ευχηθώ, τέλος, στον 33^ο σπουδαστή της εκπαιδευτικής σειράς, τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή κύριο Μιχάλη Λαγουδάκο, που δυστυχώς δεν είναι μεταξύ των αποφοιτούντων συναδέλφων συνεπεία πρόσφατου τροχαίου ατυχήματος, ταχεία κι ολοκληρωτική αποκατάσταση της υγείας του, ώστε να τον έχουμε σύντομα κοντά μας.

Σας ευχαριστώ.»