

**ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
κ. ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 2009**

Σεβασμιότατε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Σιούφα, κυρίες και κύριοι συνάδερφοι, κύριοι πρώην Υπουργοί Δημόσιας Τάξης, κύριοι εκπρόσωποι του Δικαστικού Σώματος, κύριοι Αρχηγοί και εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, κυρίες και κύριοι, άνδρες και γυναίκες των Σωμάτων Ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας είναι μεγάλη τιμή και χαρά που συμπίπτει με τις πρώτες μέρες ανάληψης των καθηκόντων μας εδώ στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και η Ημέρα της Αστυνομίας, η γιορτή του Αγίου Αρτεμίου.

Θέλω να ευχηθώ σε όλους σας καλή δύναμη, να είστε υγιείς και να μπορέσουμε όλοι μαζί και το εννοώ όλοι μαζί, και η Βουλή των Ελλήνων, η ελληνική κοινωνία και όλες οι δυνάμεις των Σωμάτων Ασφαλείας να πετύχουμε το αυτονόητο στη χώρα και στην ελληνική κοινωνία.

Η προστασία των εννόμων αγαθών, η κοινωνική συμβίωση, η κοινωνική ειρήνη, ήταν για δύο αιώνες τουλάχιστον ζητήματα αυτονόητα σε αυτή τη χώρα, σε αυτό το έθνος. Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς δεν είναι αυτονόητα και δεν είναι αυτονόητα διότι έχει αλλάξει ριζικά ο κόσμος. Έχει αλλάξει με τέτοιο τρόπο που τίθενται σε αμφισβήτηση βασικά έννομα και συνταγματικά δικαιώματα για τα οποία δόθηκαν μάχες, χύθηκε αίμα, έγιναν αγώνες, υπήρξαν κατακτήσεις και τώρα καλούμαστε μέσα από ιδιαίτερες συνθήκες να αντιμετωπίσουμε αυτά τα νέα φαινόμενα, τα νέα προβλήματα. Φαινόμενα απεχθή πολλές φορές για την Ελληνική κοινωνία, μια φιλήσυχη και φιλειρηνική κοινωνία, φαινόμενα τα οποία δε γνωρίσαμε ποτέ ως κοινωνία τις προηγούμενες δεκαετίες.

Ακούσατε προηγουμένως τον Κύριο Αρχηγό να περιγράφει όλα αυτά τα νέα φαινόμενα. Να προσθέσω και τη βία που διαρκώς αυξάνεται και ογκώνεται και πολλές φορές γίνεται τυφλή. Γι' αυτό απέναντι στη βία δεν απαντάς με βία. Απέναντι στη βία απαντάς με πολιτικές καταπολέμησης της φτώχειας και ταυτόχρονα επιβολής της έννομης τάξης και της δικαιοσύνης.

Το έργο της Αστυνομίας είναι εξαιρετικά σύνθετο και δύσκολο τα τελευταία χρόνια και καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην επιβολή της έννομης τάξης κι από την άλλη πλευρά στο σεβασμό των ατομικών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και πρέπει να πετύχουμε και στα δυο μέτωπα. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να περιορίσουμε τα ατομικά δικαιώματα, τις ελευθερίες στο βωμό της καταπολέμησης του εγκλήματος. Από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να είμαστε ιδεοληπτικοί και οφείλουμε με σεβασμό στο Σύνταγμα, στην Ποινική Δικονομία, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στην ανθρώπινη υπόσταση να ασκούμε αποτελεσματικά τα καθήκοντά μας.

Πρέπει να είμαστε σοβαροί και επαγγελματίες. Επαγγελματισμός, σοβαρότητα και φιλικότητα στον πολίτη. Αυτή την Αστυνομία θέλουμε. Θέλουμε Αστυνομία αποτελεσματική στην καταπολέμηση του εγκλήματος, φιλική με τους πολίτες, παρούσα στις γειτονιές των μεγάλων αστικών κέντρων, στην ύπαιθρο. Και ταυτόχρονα Αστυνομία με σοβαρότητα και επαγγελματισμό. Είμαστε ενάντια σε κάθε λογική που οδηγεί σε απαξίωση τη δουλειά που γίνεται εδώ μέσα. Μια δουλειά σημαντική κυρίως από τους άντρες και τις γυναίκες της Αστυνομίας που καταβάλλουν μία ιδιαίτερη προσπάθεια. Εγώ την είδα και στο παρελθόν και αξίζουν πολλοί έπαινοι σε όλους σας.

Θα πάμε λοιπόν όλοι μαζί να καταπολεμήσουμε το σύγχρονο φαινόμενο το εγκληματικό, να δώσουμε μία σκληρή απάντηση σε όλους αυτούς που υπονομεύουν την κοινωνική ειρήνη και την κοινωνική συμβίωση, σε όλους αυτούς που υπονομεύουν την κοινωνική συνοχή, γιατί πρωτίστως το έγκλημα πλήττει τους φτωχούς ανθρώπους. Να δώσουμε μία σκληρή απάντηση σαν οργανωμένη Πολιτεία ότι είμαστε ασφαλής χώρα. Να μπορέσουμε να επιβάλλουμε και να στείλουμε μηνύματα σε όλο τον κόσμο, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα φιλόξενη, ελκυστική για επενδύσεις, για τουρισμό.

Ταυτόχρονα θέλω να αναφερθώ πριν ολοκληρώσω σε ένα ζήτημα το οποίο θεωρώ ότι είναι εθνικό ζήτημα. Μαζί με τα υπόλοιπα εθνικά ζητήματα που τρέχουν εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες και διατρέχουν το ελληνικό έθνος, προστίθεται ακόμη ένα.

Είναι η λαθρομετανάστευση, είναι το μεταναστευτικό ζήτημα. Θέλω να σας πω ότι η χώρα δεν μπορεί να λύσει μόνη της αυτό το ζήτημα, δεν μπορεί μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα ή μια μεσαία χώρα αν θέλετε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να επιλύσει ένα πλανητικό ζήτημα, μα κυρίως ένα ευρωπαϊκό ζήτημα. Είναι δυσβάσταχτο το κόστος, όχι μόνο το οικονομικό και το πολιτικό αλλά κυρίως το κοινωνικό. Θα τιναχτεί στον αέρα η κοινωνική συνοχή, θα την πληρώσουν οι φτωχοί άνθρωποι, οι φτωχοί βιοπαλαιστές και οι άμοιροι μετανάστες που είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Γι' αυτό χρειαζόμαστε πολιτικές που θα αναδιατάξουν όλη μας τη στάση απέναντι στο πρόβλημα. Η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι μία χώρα η οποία θα δέχεται εκατοντάδες χιλιάδες και εκατομμύρια μετανάστες. Δεν μπορούμε να το σηκώσουμε αυτό ως βάρος. Γι' αυτό πρέπει να καταβάλλουμε προσπάθειες για μηδενική ανοχή στην παράνομη είσοδο. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε όμως μόνοι μας. Χρειάζονται οι ευρωπαϊκές δομές, η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλα τα επίπεδα, μία πολυεπίπεδη στήριξη για να μπορέσουμε να σηκώσουμε αυτό το βάρος, διότι φυλάμε τα δικά τους σύνορα. Οι Έλληνες, το Έθνος μας είμαστε ακρίτες. Φυλάμε τα σύνορά μας και φυλάμε και τα σύνορά τους. Είμαστε ακρίτες και πράττουμε με συνείδηση εθνική αλλά ταυτόχρονα αυτή τη στιγμή κι ευρωπαϊκή, με την έννοια ότι προστατεύουμε τα σύνορα της Ευρώπης.

Από την άλλη πλευρά δεν μπορεί η χώρα να είναι κολαστήριο ψυχών, δηλαδή δεν μπορεί αυτή η χώρα να προσβάλλει την ανθρώπινη υπόσταση, την

ανθρώπινη αξιοπρέπεια, να μεταχειρίζεται εκατοντάδες χιλιάδες ψυχές, τους άμοιρους ανθρώπους που έρχονται από τον τρίτο κόσμο, από την Ασία και την Αφρική για ένα κομμάτι ψωμί, για μία καλύτερη μέρα, για ένα καλύτερο μέλλον με μωρά παιδιά στην αγκαλιά. Δεν μπορούμε να διαχειριζόμαστε με τρόπο απάνθρωπο αυτούς τους ανθρώπους και οφείλουμε να λειτουργήσουμε όλες εκείνες τις δομές, ούτως ώστε η συμπεριφορά μας να είναι ανθρώπινη πρωτίστως, με σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Θα είναι μια από τις μεγάλες προτεραιότητές μας αυτή και εδώ χρειάζεται πάλι μία εθνική εκστρατεία από όλους μας.

Θέλω να σας πω επίσης ολοκληρώνοντας ότι θα πρέπει να αποβάλλουμε από το Σώμα της Αστυνομίας και γενικότερα των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων ορισμένα στοιχεία τα οποία δυστυχώς έχουν αποδειχθεί διαχρονικά ότι βλάπτουν. Είναι ο κομματισμός. Χρειάζεται να δώσουμε όλοι μας τον καλύτερό μας εαυτό να κυριαρχήσει η αξιοκρατία, οι άνθρωποι οι ικανοί να προάγονται, να αμείβονται με πολλούς τρόπους υλικούς και άυλους, με ηθικές αμοιβές έτσι ώστε να υπάρχει το κίνητρο σε κάθε άνθρωπο ότι ο εργαζόμενος αμείβεται. Κι αυτό είναι μία από τις βασικές αξίες που θέλουμε να εφαρμόσουμε.

Απευθύνομαι στους άνδρες και τις γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι θα εργαστούμε όλοι μαζί να βελτιώσουμε τα εισοδήματά σας, την οικογενειακή σας κατάσταση, την ποιότητα της ζωής σας την αξιοπρέπειά σας και την περηφάνια σας στην Ελληνική κοινωνία. Να είστε καλά, καλή δύναμη.

Σας ευχαριστώ πολύ.