

Δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κατά την επίσκεψή του στον Νομό Ευβοίας (20-05-2009)

• Αστυνομική Διεύθυνση Ευβοίας

ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: *Μαζί με τον Αρχηγό της Αστυνομίας και τον Αρχηγό της Πυροσβεστικής έχουμε ξεκινήσει και επισκεπτόμαστε όλες τις Αστυνομικές Διευθύνσεις της Ελλάδος. Ήδη έχουμε καλύψει τη μισή Χώρα και ερχόμαστε κοντά στους Αστυνομικούς, συζητάμε μαζί τους τα προβλήματα, όπως και με τους Πυροσβέστες και με την τοπική κοινωνία. Διότι αργότερα θα ακολουθήσει μια σύσκεψη στην Νομαρχία. Έτσι που να γίνουμε γνώστες καλύτερα των προβλημάτων αλλά να έχουμε και μια συζήτηση με τους Αστυνομικούς, να τους φέρουμε πιο κοντά. Εγώ είμαι ξέρετε οπαδός της αρχής ότι ο καλύτερος τρόπος για να διοικήσεις ένα τόσο μεγάλο θεσμό, ένα τόσο μεγάλο Οργανισμό, είναι να μπορείς να αποκαταστήσεις μια αμφίδρομη επικοινωνία, μια εμπιστοσύνη. Συζητήσα λοιπόν με Αξιωματικούς, μέχρι αυτή τη στιγμή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ευβοίας, μου είπαν οι άνθρωποι τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, τους είπα και εγώ κάποιες αρχές τις οποίες πρέπει να ακολουθήσουν, ούτως ώστε να βελτιώσουμε όσο γίνεται περισσότερο το κλίμα και το αίσθημα ασφάλειας, το οποίο έχει ανάγκη η Ελληνική κοινωνία.*

ΕΡΩΤΗΣΗ ΔΗΜ/ΦΟΥ : Είναι αυτό που απασχολεί πιο πολύ εδώ την Αστυνομική Διεύθυνση Ευβοίας ;

ΑΝΑΠ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: *Θα έλεγε ότι όπως είναι η γεωγραφία της Εύβοιας η δύναμη αντικειμενικά το βλέπω και εγώ, ότι είναι ελλιπής. Χρειάζεται περισσότερη δύναμη. Μη μας διαφεύγει της προσοχής, ότι η Εύβοια είναι νησί με μεγάλο μήκος, οι αποστάσεις είναι μεγάλες, δεν είναι εύκολο να επιχειρήσει κανείς σύμπτυξη μονάδων γιατί οι αποστάσεις όπως είπα είναι τεράστιες και το θέμα της έλλειψης δύναμης το συζητήσαμε, το συζητάνε τώρα και με τον κ. Αρχηγό μέσα, όπως και τα άλλα προβλήματα τα οποία υπάρχουν.*

ΕΡΩΤΗΣΗ ΔΗΜ/ΦΟΥ: Έχουν κλείσει και κάποιοι Αστυνομικοί Σταθμοί. Υπάρχει ενδεχόμενο να ανοίξουν κάποιοι από αυτούς; Κάποιες περιοχές αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρό πρόβλημα.

ΑΝΑΠ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: *Ξέρετε με το να δημιουργείς μονάδες, να ανοίγεις μονάδες, δεν λύνεις το πρόβλημα. Το πρόβλημα λύνεται με την ουσιαστική αστυνόμευση. Ουσιαστική αστυνόμευση υπάρχει όταν έχεις τροχοφόρα, όταν έχεις περιπολικά, μοτοσικλετιστές να μπορούν να παρέμβουν ανά πάσα στιγμή. Δεν είναι η λύση το να κάνεις μονάδες.*

ΕΡΩΤΗΣΗ ΔΗΜ/ΦΟΥ: Υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα κ. Υπουργέ για την ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης στο Νομό ;

ΑΝΑΠ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: *Είμαι πολιτικά προϊστάμενος, δεν είμαι φυσικός προϊστάμενος της Αστυνομίας. Αυτά τα συζητάει τώρα ο κ. Αρχηγός μέσα με τον Αστυνομικό Διευθυντή, τον Γενικό Αστυνομικό Διευθυντή και με τους υπόλοιπους Αξιωματικούς, οι οποίοι βρίσκονται εδώ. Εκτιμώ ότι η παρουσία μας θα έχει ως αποτέλεσμα να δώσουμε κάποια αύξηση στην αστυνομική δύναμη.*

ΕΡΩΤΗΣΗ ΔΗΜ/ΦΟΥ: Σχετικά με την απαγωγή της Κρήτης οι συγγενείς καταγγέλλουν την Αστυνομία ότι δεν μερίμνησε σωστά.

ΑΝΑΠ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: *Κοιτάξτε, ας αφήσουμε την Αστυνομία να κάνει την δουλειά της. Γίνεται αυτή την στιγμή, προανάκριση. Δεν μπορεί κανείς να αποκαλύψει, όσα έχει συλλέξει ως στοιχεία η προανάκριση. Ως εκ τούτου δεν μπορώ να πω τίποτα. Όσο για τις καταγγελίες καταλαβαίνουμε τον πόνο του συγγενούς που χάνει το δικό του άνθρωπο και ακόμη και υπερβολές γίνονται κατανοητές.*

- **Νομαρχία Χαλκίδας**

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ: *Είπαμε προκειμένου να αλληλογραφούμε, να τηλεφωνούμε, να επισκεφθούμε όλους τους Νομούς και να συζητήσουμε πρώτα – πρώτα με τους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών μας και με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Αλλά και με την τοπική κοινωνία, η οποία εκφράζεται κατεξοχήν με το Νομάρχη, τον τοπικό Δήμαρχο, το Πρόεδρο της ΤΕΔΚ, Δημάρχους, για να δούμε τί κάνουμε με την αστυνόμευση.*

Διότι το ζητούμενο σήμερα είναι το κλίμα ασφάλειας το οποίο επιδιώκει και το επιθυμεί και είναι ίσως το πρώτο ζητούμενο της ελληνικής κοινωνίας. Να δούμε τί γίνεται με τις Πυροσβεστικές μας Υπηρεσίες εν όψει της αντιπυρικής περιόδου. Μιας αντιπυρικής περιόδου που αντικειμενικά, και όχι για να πούμε την τετριμμένη φράση, «θα είναι δύσκολη», αντικειμενικά θα είναι δύσκολη. Μας «βολεύει» τώρα που βρέχει και συμπιέζεται η χρονική περίοδος της αντιπυρικής περιόδου, αλλά παράλληλα μεγαλώνουν τα χόρτα και το πρόβλημα ασφαλώς θα είναι αργότερα δυσκολότερο.

Είχα την ευκαιρία να επισκεφτώ την Αστυνομική Διεύθυνση, παρόντος του Αρχηγού, του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή όπου τα είπαμε. Και ομολογώ ότι το πρόβλημα, όπως ετέθη, θα σας το εκθέσω. Μας είπαν ότι υπάρχει πρόβλημα εγκληματικότητας στην περιοχή καθώς η Εύβοια είναι, όπως ελέχθη από συνεργάτες μου, «αποθήκη» της Αθήνας, γειτνιάζει με την Αθήνα είναι λογικό να συμβαίνει αυτό.

Παράλληλα όμως ετέθη το ζήτημα της έλλειψης προσωπικού. Εάν ο Νομός Ευβοίας ήταν ένας τετραγωνισμένος Νομός θα έλεγε κανείς ότι το προσωπικό που έχει στην Αστυνομία θα ήταν επαρκές. Όμως η γεωγραφία της Εύβοιας, πράγματι δημιουργεί δυσκολίες. Κατεγράφη το πρόβλημα. Το άκουσε ο Αρχηγός, εγώ είμαι Πολιτικός Προϊστάμενος, εκφράζω την πολιτική βούληση, την υλοποιεί όμως ο Αρχηγός, ο οποίος ξέρει «τα κουκιά του», τα μέσα που έχει και νομίζω ότι θα εκτιμήσει το μέγεθος του προβλήματος.

Πήγαμε στην συνέχεια στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ο Νομός σας, είναι πυρόπληκτος. Έχουμε γίνει μάρτυρες στο παρελθόν μεγάλων πυρκαγιών, μεγάλων καταστροφών, ιδιαίτερα το 2007 που είχαμε και θύματα. Έχει πολύ πράσινο, έχει πολλά δάση, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Με χαρά μου όμως είδα μία καλά οργανωμένη Πυροσβεστική Υπηρεσία και παρόντος του Αρχηγού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, είπαμε κάποια πράγματα. Αν χρειαστεί οποιαδήποτε ενίσχυση, θα υπάρξει, διότι ο Νομός γειτνιάζει με χώρους που έχουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Είμαστε πανέτοιμοι από εναέρια μέσα και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για το καλύτερο. Αλλά όπως σας είπα στην αρχή της τοποθέτησής μου σκοπός δεν είναι μόνο να τα πούμε μεταξύ μας, αλλά να ακούσουμε και την τοπική κοινωνία. Χαίρομαι για τους εκλεκτούς συναδέλφους, τους Βουλευτές, που είναι εδώ, οι οποίοι σας εκπροσωπούν επαξίως στο Κοινοβούλιο. Γίνονται οι μεταφορείς των προβλημάτων και καταβάλλουν πολύ μεγάλη προσπάθεια για επίλυση προβλημάτων. Και χαίρομαι διπλά γιατί όταν είναι Βουλευτές δίπλα, όπως είμαι και εγώ Βουλευτής, γιατί το να γίνεις Υπουργός γίνεσαι διότι κάποιος στο δίνει. Βουλευτή σε εκλέγει ο λαός. Είναι διαφορετικό πράγμα. Έτσι δράττομαι της ευκαιρίας να πω: « Μην βάλλετε κατά των Βουλευτών». Είναι οι «αχθοφόροι». Είναι εκείνοι οι οποίοι δέχονται τα πυρά χωρίς να είναι υπαίτιοι των προβλημάτων. Λάθη κάνουμε και εμείς, όπως κάνουν όλοι, αλλά δεν φταίνε για όλα οι Βουλευτές. Προπάντων σας διαβεβαιώνω δεν είναι «οι βουλευτές», όπως μας αποκαλούν σε κάθε περίπτωση.