

**Χαιρετισμός απερχόμενου Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης στην
τελετή παράδοσης – παραλαβής καθηκόντων**

Κύριε Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης,
Κύριοι Αρχηγοί
Κυρίες και κύριοι

Πρώτα - πρώτα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την παρουσία σας εδώ σε αυτή τη σεμνή τελετή παραδόσεως των καθηκόντων μου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Πρωθυπουργό κ. Κώστα Καραμανλή και τον Υπουργό Εσωτερικό καθηγητή Προκόπη Παυλόπουλο, για την τιμή που μου έκαναν, να μου δώσουν την ευκαιρία να υπηρετήσω ως Γενικός Γραμματέας στο νέο Υπουργείο Εσωτερικών.

Ήταν μεγάλη τιμή για εμένα να συνεργαστώ με έναν άξιο πολιτικό, τον καθηγητή Προκόπη Παυλόπουλο, ο οποίος με το ήθος του, την εντιμότητα του, την απλότητα, την ευγένεια και την απaráμιλλη εργατικότητα του, κοσμεί την Κυβέρνηση, το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και την Πολιτική Ηγεσία της Χώρας. Κοντά του έμαθα πολλά, κυρίως με μύησε στην πολιτική και έτσι μπόρεσα να περιορίσω την προηγούμενη επαγγελματική μου "διαστροφή", λόγω της παλιάς μου ιδιότητας του Εισαγγελέα. Πέρασαμε μαζί στιγμές δύσκολες, αντιξοότητες μεγάλες. Θα πρέπει όμως να γνωρίζει κανείς ό,τι όσο περνάει ο καιρός και καταλαγιάζει ο κουρνιαχτός, και οι κακόπιστοι θα αντιληφθούν ότι αντεπεξήλθε σε πολύ δύσκολες στιγμές κατά τον καλύτερο τρόπο προς το συμφέρον της κοινωνίας.

Λυπάμαι πάρα πολύ διότι θα σταματήσει η συνεργασία μας. Όπως, επίσης, λυπάμαι γιατί φεύγοντας δεν θα μου δοθεί η ευκαιρία να συνεργαστώ με έναν πάρα πολύ παλιό και καλό φίλο και παλιό συνεργάτη, το νέο Υπουργό, τον Αναπληρωτή Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον Χρήστο Μαρκογιαννάκη. Με τον Χρήστο έχουμε μία κοινή πορεία και είμαι ευτυχής όταν τον υποδέχθηκα ως Εισαγγελέας Πρωτοδικών στο Ναύπλιο ως νεαρό Πάρεδρο γεμάτο νιάτα, ζωντάνια και προπαντός γεμάτο με επιθυμία να μπορέσει να ανταποκριθεί στα νέα του καθήκοντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έκτοτε με υπερηφάνεια τον καμαρώνω στην ανοδική του πορεία, στην αυτοδημιούργητη πορεία του, γιατί διέπρεψε και ως άριστος Εισαγγελικός Λειτουργός και ως Βουλευτής, αλλά πιστεύω ότι και ως Αναπληρωτής θα δώσει τον καλύτερο εαυτό και στον τομέα της Δημόσιας Τάξης τον οποίο αναλαμβάνει. Λυπάμαι Χρήστο διότι η μοίρα το έφερε να μην ξανασυνεργαστούμε και πιστεύω ότι η συνεργασία μας θα ήταν αποτελεσματική και χρήσιμη.

Κύριοι Αρχηγοί, στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας, είμαι υπερήφανος διότι μου δόθηκε η ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί σας και να υπηρετήσω τον τομέα της Δημόσιας Τάξης. Γνώριζα για το έργο σας, αγαπούσα την αποστολή σας, αλλά η συνεργασία σας στους 16 αυτούς μήνες μου έδωσε τη δυνατότητα να συνειδητοποιήσω το μέγεθος της προσφοράς σας προς την κοινωνία. Μου έδωσε την ευκαιρία να συνειδητοποιήσω πόσο δύσκολο είναι το έργο σας και

με πόσες αντίξοες συνθήκες αγωνίζεστε και μάλιστα κάθε μέρα για να προσφέρετε προς τον Πολίτη. Είστε ευτυχείς όμως, σε αυτή τη συγκυρία, διότι οι δύο Υπουργοί που έχουν την ευθύνη της Πολιτικής Ηγεσίας, και ο κ. Παυλόπουλος και ο κ. Μαρκογιαννάκης αγαπάνε το Σώμα. Και το τονίζω αγαπάνε το Σώμα, αγαπάνε το προσωπικό και το αντιμετωπίζουν με μεγάλη στοργή. Κατέβαλλαν, και πιστεύω ότι θα συνεχίσουν να καταβάλλουν, ιδίως ο κ. Παυλόπουλος, ο οποίος προϋπήρχε, έκανε μεγάλες προσπάθειες για να βελτιώσει πολλά πράγματα. Πολλά τα κατάφερε. Πιστεύω και στο μέλλον μαζί με τον κ. Μαρκογιαννάκη θα επιτύχουν ακόμα περισσότερα. Να είστε υπερήφανοι διότι αποτελείτε την Ηγεσία και τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας.

Λόγω μεμονωμένων και εντελώς εξαιρετων περιπτώσεων, όπου μεμονωμένα άτομα μπορεί να παρεκτρέπονται, δεν είναι επιτρεπτό αυτό να προσάπτεται στο σύνολο των Σωμάτων Ασφαλείας και κυρίως στην Αστυνομία. Οι πολίτες θέλουν την Αστυνομία και αγαπάνε την Αστυνομία. Με εντυπωσίασε και η φιλοσοφία του Υπουργού, Προκόπη Παυλόπουλου, που θέλησε να περάσει και να εμπεδώσει στα Σώματα Ασφαλείας, φιλοσοφία, η οποία συνίσταται στο ό,τι θα πρέπει να είμαστε κοντά στον Πολίτη και όχι απέναντι από τον Πολίτη και να ενεργούν τα όργανα μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με τη μηδενική ανοχή της παραβατικότητας απ' όπου και αν προέρχεται και προπαντός με μηδενική ανοχή έναντι της συνεχώς αυξανόμενης και μάλιστα τυφλής βίας.

Θέλω να ξέρετε ότι φεύγω με ανάμικτα αισθήματα, αισθήματα λύπης και αισθήματα, αν θέλετε, χαράς. Λύπης γιατί εγκαταλείπω αυτό το πόστο, γιατί αγάπησα πολύ το έργο σας και εσάς προσωπικώς. Μας συνέδεσαν αυτοί οι δεκαέξι μήνες πάρα πολύ. Υπήρξε μεταξύ μας μία χημεία, υπήρξε μία ανιδιοτελής φιλική συνεργασία, η οποία ήταν χρήσιμη και αποτελεσματική. Γι' αυτό φεύγω με λύπη. Από την άλλη πλευρά όμως, μπορώ να πω ότι υπάρχει μία χαρά, αν θέλετε, διότι πηγαίνω στο φυσικό μου χώρο, που είναι προέκταση μίας προσφοράς προς την Δικαιοσύνη 42 χρόνων, συναπτών στον Εισαγγελικό Κλάδο. Θέλω να ξέρετε ότι ήρθα στα Σώματα Ασφαλείας ως φίλος και φεύγω ως αδελφός.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς για την ειλικρινή συνεργασία και την αγάπη που μου δείξατε και για την βοήθεια που μου προσφέρατε. Όλοι μαζί προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι. Πιστεύω ότι έγιναν αρκετά, όπως επίσης πιστεύω ότι χάρη στην παρουσία της Πολιτικής Ηγεσίας θα μπορούν στο μέλλον να γίνουν ακόμα περισσότερα.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς και εύχομαι υγεία σε εσάς και στις οικογένειες σας, επιτυχίες και καλή τύχη, που όλοι την έχουν ανάγκη.