



ΒΥΡΩΝ ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ

«Δεν είμαι λαθρόβιος, ούτε και πονηρούλης»

Θέλω να είμαι ελεύθερος. Και θα μένω ελεύθερος. Δεν παραιτούμαι, γιατί δεν είμαι «φύρασις» ούτε δειλός. Δεν φοβόμαι τις δυσκολίες. Ακόμη, δεν θέλω να κάνω τα χερίμια των αντιπάλων μου, όπως π.χ. του κυρίου Γ. Παπανδρέου, που ζητεί την παραίτησή μου. Τα «ομαδικά γιορτασμάτα» και οι λοιδωρίες στις οποίες επιδιόδονται οι αντιπάλοί μου για τον αλληγορικό λόγο μου δεν με πτοούν. Απλά, αποκαλύπτουν την εμπειρία τους και φυσικά τη ληξιαρχία τους. Αντιμασούν 50-100 λέξεις, γραμμικές και μονότονες, και παρουσιάζουν τους διανοούμενους. Τους οικαίρω. Δεν επιτρέπεται να μεταφέρω τις σπουδαίες μου με τον πρωθυπουργό. Αλλά είναι, νομίζω, αξιοαναφορές το γεγονός ότι δεν μου είτε λέξη για παραίτηση ή κάτι σπουδαιότερο. Με συνεκίνησε το επίπεδο της συνεργασίας μαζί του. Όπως πάντα.

• **Τελικά, με ποιος τα χερίμια πιστεύετε ότι υπάρχουν δυνάμεις, εντός του κόμματός σας, που σας μάχονται;**

– Δεν «τα έχω με κανέναν». Μάχημα, ως σφεύρα, με υπαρκτά προβλήματα. Επιχειρώ να διαμορφώσω ένα κλίμα ηθικής συμμετοχής με την κοινωνία. Το θεωρώ ως ένα προκλητικό για την επιτέλεση του ρόλου και της αποστολής του αστυνομικού. Γι' αυτό ζητώ επίμονα και με κάθε ευκαιρία την πολιτική και ηθική απομόνωση των κουκοιλοφόρων, των αντιεξουσιαστών, των αναρχικών. Ως προς το εάν υπάρχουν «δυνάμεις εντός του κόμματός που με μάχονται», δεν αντιλήφθη κάτι τέτοιο. Ή δεν υπάρχουν ή είναι εντελώς ασήμαντοι οι δήθεν αντιπάλοί μου. Εγώ είμαι «αρχαίος» στο κόμμα.

• **Τι απαντάτε σε αυτούς που λένε ότι εντός της διοικήσεώς σας υπάρχουν «πραϊτόρων»;**

– Λέω «πραϊτόρων» ορατοί και «πραϊτόρων» «αόρατοι», ως ιστορική αναφορά για την πρώτη τυπική εμφάνιση, του αστυνομικού στους ρωμαϊκούς χρόνους, και... χαλάει ο κόσμος. Ο λόγος; Να μην αντιμετωπίζω το ηθικό της αστυνομίας. Καλά τους είχε κάποιος, ριγμένους και περιθωριασμένους, σχεδόν λαθρόβιους, το ΠΑΣΟΚ και η χειραγώγηση ιδεολογία της αριστεράς. Εγώ τους είπα «πραϊτόρες», εκείνοι τους έλεγαν «μαϊκάτους». Υπάρχει κάποια διαφορά.

• **Κάποιοι μιλάνε για διάλυση της αστυνομίας και εσείς φαίνεται να την υπερασπίζεστε στη Βουλή. Τι λέτε για το ότι από τη μια παρατηρούνται περιπτώσεις καταστολής (υπόθεση κλήριου φοιτητή) και από την άλλη αδυναμία αντιμετώπισης των επεισοδίων;**

– Δεν θέλω να ζω σε συνθήκες βιολογικής πραγματικότητας. Να δώσω την πραγματικότητα όπως είναι. Καλώ, προκειμένου την αστυνομία, τα πολιτικά κόμματα, την κοινωνία. Δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση τον όρο «αδιάν-

ση». Δεν είμαι, ούτε ήμουν ποτέ ο ευτυχέστερος πολίτης προεπιλεγμένος της αστυνομίας μετά την επίθεση στο Α.Τ. Εξαρχείων, για παράδειγμα. Οι προκάτοχοί μου, οπότε είχαμε αντίστοιχες επιθέσεις στο ίδιο πράγμα Εξαρχείων) προδήλως ήταν εναντιωστές. Εγώ όχι. Το θέμα του κινήριου φοιτητή αντιμετωπίστηκε από εμένα προσωπικά με την μέγιστη δυνατή ανησυχία. Τι άλλο θέλετε; Προκαλώ τους επικριτές μου να μου βρουν προηγουμένως ανάλογη βαριά τιμωρία αστυνομικών υπαλλήλων παραβατικότητας σε βάρος πολίτη. Άλλο το ζήτημα ότι η σύγκριση (που είναι, είτε το θέλουν είτε όχι, υπέρ μου) αδυνατεί την «επιχείρηση» καταπονοποίησης της κυβερνήσεως και της αστυνομίας. Την αδυνατεί, γιατί όπως κάθε ψέμα ή μισητή αλήθεια και κάθε σκόπη διαστρέβλωση δεν αντίζει στον χρόνο. Η αναντιστοιχία της αστυνομίας για την αντι-

«Οι πλαστικές σφαίρες δεν είναι σε προτεραιότητα. Τα χρωμοσφαιρίδια όμως είναι κοντά στην εφαρμογή τους»

μετώπιση επεισοδίων καθημερινά εντάξει και βελτιώνεται. Τον τελευταίο χρόνο (Μάιος 2006 - Μάιος 2007) βγάλαμε «30 Πολυτεχνεία», για να λάβετε μια συγκριτική τάση μεγέθους. Όλα επιτυχώς. Με τις ελάχιστες υλικές ζημιές. Και «χωρίς να λυθεί μισή». Είναι επίτευγμα. Άλλωστε είναι οι αδυναμίες.

• **Επιμένετε στη χρήση πλαστικών σφαιρών από τους αστυνομικούς;**

– Επιμένω στον εκπονημένο. Οι πλαστικές σφαίρες στα επιτελικά μας σχέδια δεν φαίνεται να είναι σε πιεστική προτεραιότητα. Τα χρωμοσφαιρίδια είναι ώριμα, κοντά στην εφαρμογή. Να προσεγγίσουμε κάπως, να κινώμε, δηλαδή, ότι γίνεται στην Ε.Ε. σε ήπια όσο γίνεται μορφή, επειδή εμείς είμαστε, ως κοινωνία και διοίκηση, με διαφορετική παραδοχή κινητοποίησης όσο και ενισχυμένων.

• **Ποι, κατά τη γνώμη σας, οφείλονται το έλλειμμα ενημέρωσης στην Αντιτρομοκρατική και στην Ασφάλεια; Τι λέτε για το επεισόδιο με την προεδρία, που αποδείχθηκε φάρσα;**

– Μας ενδιαφέρει να κινώμε το κενό ενημερωτικό-πληροφορητικό. Προχωρούμε σε λήξη προόφησης μετρών για τη βελτίωση της κατάστασης. Το επεισόδιο με την καταγγελία (ένοχη και με παράθεση σφαιρών εκ πρώτης όψεως στοιχείων) ήταν επιβεβλημένο ειδικό χειρισμό. Αυτό και έγινε. Κανένας υπεύθυνος άνθρωπος δεν μπορούσε ούτε θα έπρεπε να το παραβλέψει. Και πάλι να μου τρέχαν,

πάλι τα ίδια θα έκανα. Δεν παίζει κανείς με τέτοια πράγματα.

• **Έχετε πίστις από ξένους παράγοντες για νέες συλλήψεις, αφού οι επίσημες εκθέσεις επιμένουν ότι υπαρχουν ασύλληπτα μέλη της 17Ν;**

– Όχι καμία πίστις και από κανέναν ξένο παράγοντα. Δεν είναι οι «επίσημες εκθέσεις που επιμένουν». Είναι η δυναμική των πραγμάτων. Σημειώνω ότι τον Ιούνιο 2002 «εξαρθρώθηκε» η 17Ν, και στις 30 Ιουλίου 2002 η ίδια οργάνωση εξέδωσε ανακοίνωση (συνέλιξη του αγώνα) με πρόθεμα του Λουκά Παπαγιάννη (1867-1936). «Είπα είναι έτσι έτσι νομίζετε». Γνωστά.

• **Βρίσκατε μπροστά σε μια νέα γενιά τρομοκρατών. Πώς θα τους χαρακτηρίσετε, φοβόσταν για αντιμετώπιση;**

– Δεν χαρακτηρίζω. Ούτε αξιολογώ δημόσια. Δεν φοβόμαι τίποτα. Εκπαιτώ τα πάντα. Ας πούμε, όμως, και κάτι: Η κατάσταση (όποια κι αν είναι, ούτως ή άλλως) είναι ελεγχόμενη.

• **Σας κατηγορούν ότι ανοίξατε μίτωπα αμέσως μετά την ανάληψη του υπουργείου...**

– Για να φτιάξουμε αστυνομία, παίρνω νέες ατομότητες, σχεδιάζω και εφαρμόζωμε νέα μέτρα, κινώμε κινήσεις, μετακινώμε αστυνομικούς και αξιωματικούς και ούτω καθεξής. Είπα είναι η διοίκηση πάντα. Είπαμε, λαθρόβιος δεν είμαι, ούτε «πονηρούλης» να τα έχω καλά με όλους. Είπα απέναντι στους ήρωες της διαφθοράς, στους παρακλιπώνους και στους επιόχους, κατά ηθική, διοικητική και πολιτική υπαχρότητα μου. Ο χειρότερος υπολογισμός (ή ιστορία διδάσκει) είναι εκείνος που κάνει τον φίλο στους διοικητικούς του, σε δικαίους και αδικούς. Αυτά πληρώνουμε.

• **Νομίζετε ότι πλησιάζουν εκλογές; Τι λέτε για 'αυτούς που αποδίδουν σε προεκλογικούς λόγους το πρόβλημα ξεπαιδιάσεως στη Βουλή;**

– Εγώ μιλάω θαρραλέα και (όπως η μηχανή και άσημη κοινοβουλευτική μου ιστορία μαρτυρεί) ο λόγος μου προσαλεί. Και παράγει πολιτική. Αυτό τους κοπιάζει. Δεν πέριωσαν από το νου μου προεκλογικές λογικές ή σκέψεις. Διαλέγω λόγο πιο ποιοτικά και μάλλον ανώτερα κριτήρια και κίνητρα.

• **Η δύναμη της Ν.Δ. συρρικνώνεται; Τι λέτε για την άποψη Μητσοτάκη περί ριζικού αναρχισμού;**

– Η διαφορά της Ν.Δ. με το ΠΑΣΟΚ παραμένει σχεδόν αμετάβλητη. Και στις πιο δύσκολες στιγμές. Ο λόγος εμπιστευτικά σταθερά τη Ν.Δ. και τον Καρβουνάλη. Το έχω της κυβερνήσεως αναγνωρίζεται. Οι δεσμευτικές εκπληρώνονται. Θα πραγματοποιήσω αποφασιστικότερα και αποτελεσματικότερα με τη νέα νύξη. Δεν με βρίσκει σύμφωνο η άποψη του κ. Μητσοτάκη περί ριζικού αναρχισμού.

«Δεν είμαι λαθρόβιος, ούτε και πονηρούλης»
 εν παραπούμαι, δεν είμαι δειλός, συνεχίζω απτόητος». Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Β. Πολυδωρας, παρά τους κλυδωνισμούς του σκάφους της αστυνομίας και την οξεία κριτική που δέχεται ο ίδιος. Ο υπουργός θεωρεί τον χώρο πολιτικής ευθύνης του ως «μια πρόκληση με στοιχεία σταυρού μαρτυρίου». Χαρακτηρίζει «συγκινητικό» το επίπεδο συνεργασίας του με τον πρωθυπουργό. Οικτιρίζει τους πολιτικούς αντιπάλους του επειδή δεν κατανοούν τον αλληγορικό του λόγο και θεωρεί «ασήμαντους τους εσωκομματικούς του αντιπάλους αν δεχθεί ότι υπάρχουν».

ΣΤΙΟΥΣ ΓΙΑΝΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ - ΓΙΩΡΓΟ ΜΑΡΝΕΛΛΟ

• **Θεωρείτε ότι είναι «ηρωικό μαρτύριο» ο χώρος του υπουργείου. Σας πέρασε από το μυαλό να παραιτηθείτε;**
 – Περισσότερο είδα και βλέπω το υπουργείο Δημόσιας Τάξης σαν μια πρόκληση. Πρόκληση με στοιχεία, έστω, «σταυρού μαρτυρίου». Τι περιπαύσε τα εξήγησα στη Βουλή. Δεν είμαι κολημένος με την καρδιά.